

## Victimae paschali laudes

Modus 1



Sci-mus Christum sur - re - xis - se a mór-tu - is vé - re:

tu nó - bis, víc - tor Rex, mi - se - ré - re.

*Laat ons 't lam van Pasen loven, het lam Gods met offers eren. Ja, het lam redt de schapen, Christus brengt door zijn onschuld ons, arme zondaars, tot de Vader. Dood en leven, o wonder, moeten strijden. Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning. Zeg het ons, Maria, wat hebt gij gezien? Het graf van Christus dat leeg was, de glorie van Hem die opgestaan is, engelen als getuigen, de zweetdoek en het doodskleed. Mijn hoop, mijn Christus leeft! Zie, Hij gaat u voor naar Galilea. Waarlijk, Christus is verrezen: stond op uit de doden. O Koning, onze Held, geef ons vrede.*