

MIJN HEERLIJK KEMPENLAND

Tekst : Eugeen DE RIDDER

Muziek : Armand PREUD'HOMME

mf Wie kent er de Kem-pen? — Wie kent er de hei? —
Daar priemt er een to - ren, Hier bidt een ab - dij, —

— De zil - ve - ren Ne - the, — Die droomt in de wei? —
— Ginds klok - kelt een bei - aard — Een lied door de hei. —

— De Kem - pi - sche dor - pen in sim - ple a - vond - peis, —
— Hier pra - len nog gil - den in he - mel, kant en steen. —

— Een voor - hof op aar - de van't waar pa - ra - dijs? —
— Be - gijn - ho - ven le - ven nu nog lijk voor - heen. —

— Hier zoe - men de mo - lens — en or - gelt de wind, —
— De pracht van stad - hui - zen, — van bel - fort vol macht, —

— Hier voelt men zich her - doopt tot een len - te -
— Be - to - nen nog de a - del van't voor - ge -



kind! — Hoe is uw schoonheid mij ver-trouwd,
slacht! —



De-mer en -Ne - the - lan - den Waar zon-ne - gloed en



wol-ken - spel Kleu-ren en scha - duw bran - den.



Waar de stil-le be - ko - ring bo - ven praal tri - om -



feert, — En een Ma-ri - a - beeld - je



hei en hoe - ve eert. — Hoe heer - lijk schoon mijn



Kem - pen - land, mijn hei - de - land. —